

Hoofdstuk 8

Wat zegt ons hemelbeeld over God zelf?

Uiteindelijk zegt ons hemelbeeld misschien minder over de toekomst en meer over **wie wij denken dat God is**.

Is Hij tevreden met een kleine geredde minderheid?
Of werkt Hij doelgericht toe naar herstel van alles wat Hij schiep?

Dit hoofdstuk legt de vraag terug waar zij thuishoort:
niet bij de mens, maar bij God.

Wat zegt ons hemelbeeld over God zelf?

(met voetnoten)

Geen enkel hemelbeeld is neutraal.
Wat wij geloven over de hemel, zegt uiteindelijk minder over *de toekomst* en meer over **wie wij denken dat God is**.

Daarom is deze vraag onvermijdelijk:

Welk godsbeeld ligt verborgen onder ons spreken over hemel, oordeel en eeuwigheid?

1. Hemelbeelden verraden godsbeelden

Wanneer mensen spreken over de hemel als:

- beloning voor enkelen
- eindbestemming na selectie
- veilige plaats tegenover een verloren wereld

dan tekenen zij daarmee — vaak onbewust — een God die:

- redt wie Hij kan
- maar velen moet laten gaan
- en Zijn schepping nooit volledig herstelt

Het probleem zit niet in de ernst van zonde of oordeel,
maar in de **reikwijdte van Gods doel**.

2. Een God die zijn doel niet bereikt?

De Schrift spreekt echter anders:

“Mijn raadsbesluit zal tot stand komen, en Ik zal al mijn welbehagen doen.”

(Jesaja 46:10)

Als God:

- werkelijk almachtig is
- werkelijk wijs is
- werkelijk liefde is

hoe kan Zijn einddoel dan uitlopen op een blijvend verlies van het grootste deel van Zijn schepping?

Een hemelbeeld dat eindigt met:

- een kleine geredde groep
- en een eeuwig buitengesloten meerderheid

roept vragen op die niet eenvoudig te negeren zijn.

3. God als Vader — geen rechter alleen

Jezus leert zijn discipelen bidden:

“Onze Vader...”

Dat is geen poëtische aanspreektitel, maar een fundamentele openbaring van Gods karakter.

Een vader:

- corrigeert
- oordeelt
- straft zo nodig

maar nooit met als doel:

definitieve afwijzing van zijn kind

Een oordeel zonder herstel past bij een rechter, maar niet bij een Vader.

4. Het kruis als openbaring van Gods hart

Het kruis openbaart niet alleen **wat zonde kost**,
maar vooral **hoe ver God gaat** om te herstellen wat verloren is.

“God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende.”
(2 Korintiërs 5:19)

Niet:

- een deel van de wereld
- een selecte groep

maar **de wereld** (*kosmos*).¹

Het kruis is geen noodoplossing,
maar de **openbaring van Gods vaste voornemen**.

5. Alles in allen — geen poëtische overdrijving

Paulus eindigt zijn grote betoog over opstanding met deze woorden:

“Opdat God zij alles in allen.”
(1 Korintiërs 15:28)

Deze uitspraak staat:

- ná oordeel
- ná opstanding
- ná onderwerping van alle machten

Het is geen beginpunt, maar een **eindpunt**.

Een hemelbeeld dat hier geen plaats voor heeft,
dwingt ons Paulus te corrigeren —
of zijn woorden te neutraliseren.

6. Hemel als eindstation of God als einddoel?

Misschien is dit de kernfout in veel denken:



- de hemel wordt het doel
- in plaats van **God zelf**

Maar de Schrift eindigt niet met:

“zij waren in de hemel”

maar met:

“God zelf zal bij hen zijn.”
(Openbaring 21:3)

De hemel is geen doel op zich.
God is het doel.

7. Wat als ons hemelbeeld te klein is?

Een beperkt hemelbeeld:

- verkleint Gods liefde
- beperkt Zijn macht
- en maakt oordeel groter dan herstel

Maar een Bijbels hemelbeeld:

- laat oordeel zijn werk doen
- zonder het einddoel te blokkeren
- en laat Gods trouw het laatste woord houden

Dat vraagt geen oppervlakkig optimisme,
maar **vertrouwen in Gods karakter**.

8. De ultieme toets vraag

De beslissende vraag is niet:

“Wat gebeurt er met de mens?”

maar:

“Wie is God — en wat is Hij vastbesloten te doen?”
(Rom. 11:36)

En wat Hij vastbesloten is te doen, zegt de Schrift opvallend helder:

- **Herstellen wat gebroken is** — niet door vernietiging, maar door verzoening.
- **Verzoenen wat vervreemd is** — *het al*, hemel én aarde (Kol. 1:20).
- **Tot Zijn doel brengen wat Hij begon** — niets blijft buiten Zijn raadsbesluit.
- **Alles samenvatten in Christus** — één hoofd, één bestemming (Efz. 1:10).
- **Zichzelf alles in allen maken** — geen restgebied van dood of verzet (1 Kor. 15:28).

Als God werkelijk Vader is,
als Hij werkelijk liefde is,
als Hij werkelijk zijn doel bereikt —

dan kan de toekomst niet eindigen
met een eeuwige mislukking van Zijn schepping.

Samenvatting – Hoofdstuk 8

Wat zegt ons hemelbeeld over God zelf?

- Elk hemelbeeld impliceert een bepaald godsbeeld.
- Een hemel voor enkelen roept vragen op over Gods almacht en liefde.
- De Schrift openbaart God primair als **Vader**, niet alleen als Rechter.
- Het kruis toont Gods vaste voornemen tot **verzoening van de wereld**.
- “Alles in allen” is Paulus’ eindvisie, niet een randopmerking.
- De hemel is geen einddoel; **God zelf** is het doel.

Kernconclusie:

Ons hemelbeeld moet groot genoeg zijn om **God recht te doen** — niet andersom.

Doordenk vragen

*Lees deze vragen niet om ze snel te beantwoorden,
maar om ze mee te nemen in je verdere lezen.*

Persoonlijk

Durf ik te overwegen dat mijn hemelbeeld misschien is gevormd
door **angst, traditie of behoefte aan zekerheid**,
meer dan door vertrouwen in Gods karakter?

Tekstgericht

Als de Schrift eindigt met “God alles in allen”,
welk ruimte laat mijn huidige hemelbeeld dan nog
voor deze allesomvattende belofte?

Voetnoten Hoofdstuk 8

1. *kosmos* — Strong G2889
Betekenis: wereld, geordende totaliteit, mensheid als geheel
-

Afsluitende noot

Met dit hoofdstuk staat de **theologische kern** van de reeks.
Wat volgt, is geen nieuwe inhoud, maar **afronding en perspectief**.