

Hoofdstuk 5

Hemel en aarde – ontsnapping of herstel?

Is verlossing bedoeld om deze wereld te verlaten —
of om haar te herstellen?

Waarom spreekt de Bijbel niet over een *nieuwe hemel* zonder aarde,
maar altijd over **een nieuwe hemel én een nieuwe aarde**?

Waarom blijven volken bestaan, waarom is er genezing, waarom stroomt er water?

Dit hoofdstuk confronteert het idee van ontsnapping met het Bijbelse perspectief van **herstel**.

Hemel en aarde — ontsnapping of herstel?

(met voetnoten)

Een van de meest bepalende vragen voor het christelijk denken is deze:
wat is verlossing eigenlijk?

Is verlossing:

- het verlaten van deze wereld
- het ontsnappen aan materie
- het achterlaten van de aarde

Of is verlossing:

- herstel
- genezing
- vernieuwing van wat gebroken is

De manier waarop wij over **hemel en aarde** spreken, verradt ons antwoord.

1. Een hardnekkig idee: ontsnapping

In veel geloofstaal klinkt, expliciet of impliciet, dit schema:

aarde = tijdelijk, gebroken, afgeschreven

hemel = blijvend, volmaakt, einddoel

De aarde fungeert dan als:

- testfase

- wachtruimte
- probleemgebied

Maar zodra we dit schema naast de Schrift leggen, ontstaat spanning.

2. De Bijbel begint én eindigt met aarde

De Bijbel opent met:

“In den beginne schiep God de hemel en de aarde.”
(Genesis 1:1)

En zij eindigt met:

“Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.”
(Openbaring 21:1)

Niet met:

- het verdwijnen van de aarde
- het verlaten van de schepping

Maar met **vernieuwing**.

Het woord *nieuw* (*kainos*) duidt niet op iets totaal anders, maar op **vernieuwd van aard, getransformeerd**.¹

Het oude wordt niet weggegooid, maar **veranderd**.

3. Romeinen 8 — de sleuteltekst

Paulus schrijft:

*“De schepping is aan zinloosheid onderworpen...
...in hoop.”* (Romeinen 8:20)

Let op: niet zonder doel, maar **in hoop**.

De schepping:

- zucht
- lijdt
- wacht

Maar waarop?

“Op het openbaar worden van de zonen van God.”
(Romeinen 8:19)

De schepping wacht niet op haar afschaffing,
maar op haar **bevrijding**.

Paulus vervolgt:

“Dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf.”
(Romeinen 8:21)

Het Griekse *eleutherōthēsetai* betekent: **vrijgemaakt worden**, niet opgeheven.²

4. Geen redding zonder lichaam

Verlossing in de Bijbel is nooit:

- puur geestelijk
- los van het lichaam
- los van de materie

Dat blijkt al uit de **opstanding** van Christus.

Christus:

- stond lichamelijk op
- at
- sprak
- werd aangeraakt

De opstanding is geen ontsnapping uit het lichaam,
maar de **vernieuwing van het lichaam**.

Paulus noemt dit:

“een geestelijk lichaam” (1 Korintiërs 15:44)

Dat betekent niet *onlichamelijk*, maar:

- lichaam gedragen door Gods Geest³
-

5. De nieuwe aarde is geen decorstuk

In Openbaring 21–22 wordt de toekomst beschreven in opvallend **aardse termen**:

- een stad
- een rivier
- bomen
- bladeren
- volken
- genezing

“De bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren.”
(Openbaring 22:2)

Genezing veronderstelt:

- proces
- herstel
- voortgang

Dit is geen statisch eindbeeld,
maar een **levende toekomst**.

6. Waarom blijven de volken bestaan?

Een opmerkelijk detail:
in de nieuwe aarde zijn er **nog steeds volken**.

“De volken zullen wandelen in haar licht.”
(Openbaring 21:24)

Als alles al “af” was, waarom dan:

- volken?
- genezing?
- beweging?

Dit wijst op een toekomst waarin God **blijft werken**,
niet op een stilstaand eindpunt.

7. Ontsnapping is geen bijbels motief

De Bijbel kent geen verlossing die zegt:

“Deze wereld is mislukt.”

Integendeel:

- God noemt Zijn schepping “goed”
- God wordt mens
- God sterft lichamelijk
- God wekt lichamelijk op
- God keert terug om alles te herstellen

Dat is geen vlucht —
dat is **trouw**.

8. Een noodzakelijke herijking

Als hemel en aarde samen vernieuwd worden, dan betekent dit:

- onze hoop is **toekomstgericht**, niet escapistisch
- ons geloof is **lichamelijk**, niet wereldvreemd
- onze verwachting is **actief**, niet berustend

Verlossing is geen vertrek.

Verlossing is **thuiskomen** —
van God in Zijn schepping.

Samenvatting – Hoofdstuk 5

Hemel en aarde — ontsnapping of herstel?

- De Bijbel werkt niet toe naar het verlaten van de aarde, maar naar haar **vernieuwing**.
- “Nieuw” (*kainos*) betekent vernieuwd van aard, niet vervangen.
- Romeinen 8 leert dat de schepping wacht op **bevrijding**, niet op vernietiging.
- Verlossing omvat het **lichaam** en de **materiële schepping**.
- De nieuwe aarde wordt beschreven als een dynamische werkelijkheid met volken en genezing.
- Ontsnapping is geen bijbels motief; **herstel** wel.

Kernconclusie:

De Bijbelse hoop is geen vlucht uit de wereld, maar het **herstel van hemel en aarde onder Gods directe heerschappij**.

Voetnoten Hoofdstuk 5

1. *kainos* — Strong G2537 (nieuw in kwaliteit, vernieuwd)
2. *eleutheroō* — Strong G1659 (bevrijden, vrijmaken)
3. *pneumatikos sōma* — 1 Kor. 15:44 (door Geest gedragen lichaam)